

De zon was vroeg op en zo ook de Zijwieliers: Jolanda, Alette, Liesbeth, Sylvia, Idwerd, Jenny en Rianne. Onder begeleiding van luide slagen van de Oude Kerk verlaten deze 7 Zijwieliers om 9 uur Ede. Genietend van de warme zonnestrallen fietsen we richting Lunteren. Om ons heen rennen kipjes, razen trekkers op jacht naar de laatste mais en passeren we dagfietsers die de onnodige traphulp krijgen. We trotseren dit alles en peddelen in een mooi tempo richting De Glind om zo uiteindelijk uit te komen bij het Valleikanaal. De eenden van het Valleikanaal hebben geweten dat we langs raasden. Luid snaterend kiezen ze het ruime sop als Zijwieliers aan komen suizen. Langs het Valleikanaal ligt een goed bewaard geheim: Mon-Chouette. Laat dat nou toch net op onze route liggen. Bij Mon-Chouette is het prima toeven. Van harte aanbevolen. Een heerlijk terras in de zon met overheerlijk gebak, koffie en thee. Tip: probeer de rabarber-aardbeientaart met monchou. Je komt dan zeker nog een keer terug, om ook het appelgebak te kiezen. Ook een aanrader dus.



We koesteren ons daar in de zon, genieten van ons gebak en kop koffie en thee en maken ons klaar voor ons tweede deel van de tocht.



Een betere dag kunnen we ons niet wensen. Weinig wind, veel zon, goed gezelschap.

Vanaf Mon-Chouette is het de beurt aan Den Treek om bezocht te worden. Daar wacht ons een stoet aan Bentleys ons op.

De een na de andere Bentley buldert ons voorbij. En soms bulderen wij hen voorbij.

We vervolgen onze weg langs de Woudenbergse Grift. Inmiddels iets meer vermoeidheid in de benen maar de prachtige kleine paadjes helpen om dat te vergeten. En voor we het weten zijn we in Ederveen.

Daar stroomt net het voetbalveld leeg en is het opritveegdag. Wij zitten heerlijk op de fiets dus laten Ederveen voor wat het is.

Want we liggen op koers naar de soep van Idwerd.

Daar arriveren we al om 12.30 uur.



In de heerlijke tuin van Idwerd krijgen we nog een spoedcursus soep maken van Idwerd en worden we verwend met een herfstsoep en/of een groentesoep allemaal uit eigen tuin met heerlijke broodjes.

We zitten heerlijk in het zonnetje nog even bij te komen van onze 61 kilometer. Sommigen van ons gaan in ruststand en anderen peddelen nog een tijdje verder. Voor iedereen mooie tochten gewenst!

Dank voor de mooie rit, het onthullen van het goed bewaarde geheim, de heerlijke soep en het meegenieten van de tuin.

Tot Wiels! Groet Rianne

