

Dagtocht 19 Augustus: met een paleisverrassing

Vandaag was uitdagend, maar alles kan met samenwerking en uitstekende voorbereiding. Onze dagtocht was in totaal ongeveer 90 km voor de groep (voor sommigen zelfs honderd). We zijn tussen 9.00 en 9.30 uur bij Liesbeth aangekomen om te beginnen met koffie en koekjes. Nadat er een leuke foto van ons is gemaakt door de man van Liesbeth, gingen we op weg.



De aanwezigen waren Liesbeth, Alette, Ellis, Sylvia, Jenny, Marian en Rianne. Onze eerste stop was in Lieren, een prachtige plek genaamd Huize Bloem, die al bekend was bij Liesbeth. Ze had uitstekend voorbereid en geproefd voor ons. Er was veel keuze uit heerlijke (gigantische) taartpunten.

De route was in principe een verrassing, hoewel sommige leden stiekem hebben gekeken naar de vooraf verstrekte gpx. De 'onbekende' route leidde naar Apeldoorn en natuurlijk naar Paleis Het Loo.

Voor Jenny was dit de eerste keer dat ze het Paleis Het Loo vanaf de ingang heeft gezien. Wat een bijzondere stop voor ons en wat een vrolijke sfeer met vriendelijke mensen zowel binnen als buiten het entreegebied.



Wat de tocht uitdagend maakte, waren de kilometers met hoogteverschillen, de vakantiedrukke op de weg (met veel kinderen, puppy's en triatleten die tussendoor kwamen) en de benauwde lucht. Een licht buitje bracht aangename verkoeling. Na het bezoek aan het paleis hebben we genoten van een prachtig stuk bos en heide. We werden verwelkomd in een geweldig en drukbezocht restaurant vlakbij Kootwijk, genaamd Gasterij 't Hilletje. Daar hadden we een gereserveerde tafel die perfect was om even af te koelen voor ons laatste stuk van 30 kilometer. Het socialiseren verliep goed en de conditie van alle leden, die aantoonbaar was, motiveerde ons om de tocht goed en vrolijk af te ronden!

Van Jenny A