

Verslag van de sluitingstocht op 25 september 2021

Na gedegen voorbereiding en voorfietsen door Idwerd en Jolanda, waarbij vooral de horeca goed werd getest 😊, startten we deze tocht op zaterdag 25 september om 9.15 op de markt. Daar werd eerst een nieuwe groepsfoto gemaakt van 10 van de deelnemers, nummer 11 was even naar huis om warmere kleding op te halen.



Vooraf hadden we gehoord dat we in westelijke richting circa 80 km zouden fietsen en om 15.15 uur terug zouden zijn. Verder was het gissen.

We vertrokken met 11 vrouwen. Het was bewolkt en weer voor een jack maar niet echt koud, een graad of 17 à 18. Anja, Aafke, Evelien (van de maandagmiddaggroep) Wilmy, Ilonka, Erika, Sonja O, Alette, Idwerd, Jolanda en Liesbeth waren van de partij.

We fietsten via Ederveen naar Renswoude, een stukje langs het Valleikanaal, een mooi pad tussen weilanden en helaas ook enkele kapotte bierflesjes – gelukkig zonder dat het een leuke band opleverde - naar Woudenberg. Daar dronken we koffie in theetuin Eldorado aan de Woudenbergse Grift. Het was de eerste dag dat we het Corona-Toegangs-Bewijs moesten tonen, ook hier.



Na de koffie gingen Anja, Evelien en Aafke terug naar Ede. Zij reden in rustig(er) maar gestaag tempo eerst een stukje dezelfde weg terug en daarna via de alom bekende N224 terug naar Ede. Met 53 kilometers op de teller waren zij tevreden en net voor lunchtijd thuis. Alhoewel de 'pauzetaart' de lunch grotendeels verving.

De andere acht gingen in een straf tempo verder naar Soesterberg vlak langs park vliegbasis Soesterberg, de randen van Amersfoort en weer terug richting Leusden. Bij restaurant 'De Gezelligheid' hadden we om 13.00 uur een lunch. We konden lekker buiten zitten, het CTB werd niet gevraagd.

Om 2 uur moesten we toch maar eens vertrekken anders zouden we die 15.15 niet halen. Nog maar een tandje bijgestoken en via den Treek/Henschooten (prachtig landgoed) naar de Glind, Walderveen en over bekende wegen terug naar huis. Frisse kopvrouwen konden vanaf de Glind het tempo nog wat opvoeren zodat we inderdaad om kwart over 3 in Ede waren. Voor de meesten was de route inderdaad rond de 80 km, voor Sonja uit Wageningen nog wat verder...

Dank Idwerd en Jolanda voor de organisatie en het grootste deel van het kopwerk! Het was een prachtige route en een mooie afsluiting van het seizoen.

