

Dagtocht zaterdag 26 juni 2021

Om 09.15 uur was het verzamelen op de markt. We (Liesbeth, de organisatrice van de fietstocht, Sonja O. en Jolanda) gingen deze keer met z'n drieën op pad, maar dat mocht de pret niet drukken.

Goed voorbereid (water, bananen, energierepen en mondkapje) gingen we van start richting Posbank. Ook een regenjackie behoorde tot de uitrusting, want het zou begin middag gaan regenen.

De start begon al goed. ;-) Bij het 1^e klimmetje in Ede vloog mijn ketting er al af. Dat wordt straks nog wat met al die klimmetjes in het Nationaal Park Veluwezoom. Gelukkig was de ketting er zo weer opgelegd.



Vervolgens fietsten we via de N224 naar het Van der Valk Hotel Arnhem. Vanaf het hotel zijn we de Koningsweg ingeslagen richting Koningsheide. Een mooi stukje natuur gelegen tussen de Koningsweg (N311 in het noorden) en de snelwegen A12 en A50.

Van daaruit onder de tunnel van de A12 door richting de Schelmseweg. We kwamen uit naast het Nederlands Openluchtmuseum waar we een korte break hielden voor het eten van een banaantje of energiereep.

Daarna op naar kasteel Rosendaal! En daar begon het meteen heuvelachtig te worden op de Beekhuizenseweg. De 1^e grote klim was begonnen!

Na wat klimmen, dalen en bochtenwerk ligt links van de weg een leuk restaurant verscholen genaamd Woodz.

Een goed moment om ons energiepeil weer aan te vullen, voordat we verder zouden gaan met klimmen.

Even registreren met de QR-code en we konden plaatsnemen in "strandstoelen". Maar we zeiden al tegen elkaar; laten we dat nog maar niet doen anders komen we straks helemaal niet meer op de fiets. We hebben heerlijk op één van de picknickbanken in het zonnetje gezeten en genoten van onze koffie en appelgebak met slagroom.



Vervolgens hebben we onze weg vervolgd naar de Zijpenberg en afgedaald naar Rheden.

Vanuit Rheden een stukje op de Arnhemsestraatweg gefietst en bij de eerst volgende rotonde de Schietbergseweg ingeslagen, wat een leuke klim is naar de Posbank.

Op de Posbank op adem gekomen en aan "Koekiemonster" (een wielrenner, die een wielershirt met een print van koekiemonster erop had staan) gevraagd of hij van ons een foto wilde maken.



Nog even van het mooie uitzicht genoten en de fietstocht verder voortgezet via de Elsberg naar Loenen.

Aangekomen in de plaats Loenen hebben we bij Hotel & Restaurant de Loenermark een lekkere lunch genuttigd. Nog steeds geen regenbuien en heerlijk in de zon op het terras gezeten.

Na de lunch hebben we onze fietstocht voortgezet naar Hoenderloo via de Woeste Hoeve. En vervolgens via Otterlo (N304) terug naar Ede.

Totaal een mooie ronde van zo'n 83 kilometer gefietst (Sonja zelfs 98). En zeer getroffen met het weer. Ons regenjackie hebben we gelukkig niet nodig gehad. Het was een mooie en gezellige fietstocht!

Groeten Jolanda

