

ZIJWIEL FIETS WEEKEND AUGUSTUS 2015

Om 8.00 uur moesten we ons al verzamelen bij Evelien. Het fietsweekend stond gepland op 29 en 30 augustus. Er was een groep geformeerd voor het weekend te weten: Wilmy, Alette, Tonie, Jolanda, Han, Simone en Kesley.



En Evelien, Liesbeth, Erika, Jenny, Anita, Yvon S, en Lieneke hadden zich opgegeven voor de dagtocht.

Via Barneveld fietsten we gezamenlijk naar Nijkerk waar we na 40 KM bij een ex-collega van Marjan Thesingh genoten van lekkere koffie met taart. De locatie was perfect, schitterend gelegen in het groen, een mooi huis met veel glas.

Hier zouden de wegen van de twee groepen zich gaan scheiden.



De belevissen van de weekend route dames.

We fietsten na deze mooie plek weer verder met 7 dames. Het tempo zat er goed in. Het weer was fantastisch, 30 gr. was voorspeld dus dat kon niet kapot.

Op het koffieadres waren we bevoorrad met koeken, bananen etc. Dit hadden we ook nodig want de volgende stop was een picknicktafel waar we het mee moesten doen. Simone was zo galant om voor ons de bidon te gaan vullen op het erf bij een boer. De waakse herdershond liet weten dat hij de baas was. Simone, een hondenvriend, deerde het niet en ging gewoon haar gang en met succes!! Via het Nijkerkernauw gingen we daarna door de polder (Flevoland) richting Lelystad.

Hier kregen we van Alette te horen dat we naar Urk gingen. Net voordat we deze plaats bereikten kreeg Jolanda een lekke band. Tonie liet haar kunsten zien en in een mum van tijd had ze het bandje verwisseld! Top Tonie!



We nestelden ons op een mooi terras in de zon om te wachten op de veerdienst die ons over de Zuiderzee naar Enkhuizen zou brengen. Op het dek wat voor ons gereserveerd was genoten we van een lekker broodje kroket en werden wat sterke verhalen verteld uit de oude doos.



Na 1,5 uur arriveerden we in Enkhuizen waar bij de zeilschool op een camping een heuse tent op ons wachtte. Helemaal compleet met een keuken, bedden en foerage voor het ontbijt.



Na de campingdouche zochten we het restaurant op in het centrum waar Hetty en Annelies op ons wachtten. Zij waren vanwege tijdgebrek met de trein gekomen. Het humeur daalde enigszins toen Wilmy en Annelies opmerkten dat hun smartphone voor de volgende dag regen voorspelde. Na een gezellige avond en prima nacht fietsten we gelukkig toch met droog weer, nu met 9 dames, Enkhuizen uit. Over de dijk met de wind in de rug reden we naar Lelystad waar we koffie en gebak kregen op de Bataviahaven.



Via Almere en het Gooimeer koersten we zuidwaarts via Blaricum en Amersfoort. In deze omgeving genoten we van een lekker glas alcoholvrij bier. Dit ging erin als koek onder de nog steeds warme zonnehemel.



In Ede aangekomen ging na een applaus voor Alette ieder zijn weegs.
Heenreis 115 km. Terugreis 125 km.
Bedankt Alette en Marjan voor de perfecte organisatie van deze mooie tocht.
Jammer Marjan dat je er niet bij kon zijn...



Han, september 2015.